

Bài 8. Hành Trình thứ ba của Thánh Phaolô.

	Objective/Mục Đích	Agenda
Chuẩn bị	Học sinh sẽ có thể hiểu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Thứ tự các thành phố mà Phaolô đi qua. 2. Kết quả mà cuộc hành trình mang lại. 3. Sứ điệp mà thánh Phaolô đã rao giảng. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinh Thánh/ Scripture 2. Học hỏi 3. Thảo thảo luận
	Định giá/ Assesments	
	Cách mà học sinh cho chúng ta biết các em hiểu bài hay không. Qua thảo luận các em biết: <ol style="list-style-type: none"> 1. Thứ tự các thành phố mà thánh Phaolô đã đi qua. 2. Sứ điệp của thánh Phaolô 3. Cách áp dụng bài học vào cuộc sống của các em 	
	Điểm chính/keypoints	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thứ tự các thành phố mà thánh Phaolô đã đi qua. Cyprus – Paphos – Pamphylia - Anitoch- Iconium – Lystra – Derbe – Pystra – Iconium - Antioch. 2. Ai cùng với thánh Phaolô đồng hành trong cuộc hành trình thứ nhất này: Barnabas 3. Đây là điều gây tranh cãi trong dân Do Thái đối với những người ngoại giáo tin vào Chúa Kitô. 4. Công đồng các Tông Đồ được tụ tập để giải quyết vấn đề gì? 5. Sứ điệp chính yếu của thánh Phaolô 	
	Đọc Kinh Thánh/ Scriptures	Materials Thánh Kinh
	Đọc Sách Công Vụ Tông Đồ chương 13 đoạn 1-14 (Acts 22:3-4).	
	Thảo luận/ Discussion	

1. Làm sao để thi hành sứ vụ rao giảng trong cuộc sống?
2. Các em học được gì trong cuộc hành trình này?
3. Ôn Cứu Độ Của Thiên Chúa dành cho ai đối với em? (Cho tất cả mọi người hay chỉ cho dân Do Thái?)

Học hỏi đức tin và sống đức tin/Living our faith

Các em có bao giờ trải qua kinh nghiệm của việc giải thích một điểm giáo lý nào cho bạn hoặc cho những người muốn hiểu về một điểm giáo lý nào đó hay không? Nếu có em cảm thấy như thế nào?

Áp dụng vào cuộc sống/ Life Application

Những công việc phục vụ nào em nghĩ thích hợp với khả năng của em?

Tường Thuật Tin Mừng

Phaolô mới nói: "Yoan thanh tẩy bằng thanh tẩy hối cải, và bảo dân hãy tin vào Đấng sẽ đến sau ông, tức là Đức Yêsu" (CVTD 19:4).

Bấy giờ Phaolô đáp lại: "Khóc lóc làm gì, mà làm tan nát lòng tôi như vậy? Nay tôi sẵn sàng chẳng những là chịu xiềng xích, mà còn chịu chết nữa vì Danh Chúa Yêsu." (CVTD 21:13)

Dữ kiện Tìm thấy

Thời gian: năm 53 đến 58 sau Chúa Giáng Sinh (AD).

Địa Điểm: Tiểu Á và Hi Lạp.

Thánh Phaolô thăm viếng hầu như tất cả những nơi mà ngài đã đến trong suốt hành trình thứ hai của ngài nhưng ngài làm cho Ephêsô trở thành trung tâm hoạt động truyền giáo của ngài. Ngài ở đó gần 3 năm.

Thánh Phaolô không muốn làm phiền đế các tín hữu cho nên ngài đã bỏ ra nhiều giờ để làm lều để ở nhưng điều này không ngăn trở để ngài rao giảng tin mừng.

Trong hành trình thứ ba này, thánh Phaolô đã làm cho nhiều người trở lại với Chúa Kitô và chữa lành nhiều bệnh nhân. Điều này đã khiến cho nhiều người thờ đa thần phải ganh tị.

Đền thờ Artemic tại Ephêsô là một trong bảy kỳ quan của thế giới xưa. Artemic, nguyên thủy là Thần săn bắn O-lim-pi đồng trinh, nữ thần mặt trăng, và nữ thần của hoang dã thiên nhiên, được thờ phượng tại Êphêsô như là nữ thần của người Á Châu và nữ thần sinh sản. Bà là một trong những nữ thần được thờ phượng rộng rãi trong thế giới Hi Lạp.

Thánh Phaolô viết bốn lá thư mục vụ quan trọng trong suốt cuộc hành trình thứ ba của ngài.

Tại Troas, thánh Phaolô đưa một cậu bé trở lại cuộc sống sau khi bị té xuống từ cửa sổ lầu thứ ba, bị ngủ gục đang lúc nghe thánh Phaolô giảng.

Tại Miletus, ngài công bố chia tay trước Ephêsô, rằng ngài sẽ chết tại Giêrusalem làm cho nhiều người phải khóc.

Tại Agabus, thánh Phaolô tiên đoán việc ngài sẽ bị bắt tại Giêrusalem nhưng điều này không làm cho ngài dừng lại.

Áp Dụng Vào Cuộc Sống

Nhân đức của thánh Phaolô.

Tình yêu dành cho Chúa Giê-su.

Tiếp tục những cuộc hành trình trước đó, thánh Phaolô tiếp tục chứng tỏ lòng yêu mến Chúa Giê-su và di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, quốc gia này đến quốc gia khác để công bố tin mừng Chúa Giê-su cho mọi tín hữu mà ngài đã bỏ nhiều năm bắt bớ họ trước khi ngài trở lại.

Khiêm nhường.

Sự khiêm nhường của thánh Phaolô được biểu lộ qua lời của Người cho tín hữu tại Côrintô: Vì tôi là người mạt nhất trong các tông đồ, và cũng không đáng gọi là tông đồ nữa, bởi tôi đã bắt bớ Hội thánh của Thiên Chúa (1 Cor 15:9). Do bởi ân sủng của Thiên Chúa, thánh Phaolô có thể hoàn thành quá nhiều nhân danh Chúa và không bao giờ xem đó như là công trạng của ngài.

Chịu đựng và Kiên nhẫn.

Qua sứ vụ của ngài, thánh Phaolô trải qua nhiều đau khổ và đối diện với nhiều nguy hiểm nhưng ngài vượt qua khi tiếp tục để rao giảng lời Chúa (2 Cor 11:23-27).

Đâu là Lập Trường của chúng ta

Là những người Công giáo trẻ, chúng ta đối diện với rất nhiều thử thách trong cuộc sống. Chúng liên tục bị tấn công bởi những sự chọn lựa luân lý đòi hỏi chúng ta phải đáp trả cho phù hợp để chúng ta cảm thấy thích nghi với bạn bè. Quá thường chúng ta lo sợ để công bố đức tin của mình tại những nơi công cộng bởi vì chúng ta lo nó có thể khiến cho người khác khó chịu. Chúng ta sợ bị chỉ trích và bị loại bỏ bởi vì chúng ta là ai. Thánh Phaolô bị đau khổ vì tù đầy, bị thù ghét, bị đánh đập chỉ vì công bố tin mừng của Chúa. Đâu là lập trường của chúng ta khi đứng trước những lời nói xúc phạm chống lại đức tin của mình?

Tóm Tắt

Trong cuộc hành trình này, thánh Phaolô gần như thăm lại tất cả những nơi mà ngài đã đi trong cuộc hành trình thứ hai Chỉ khác là ngài ở tại Êphêsô gần ba năm, trung tâm hoạt động truyền giáo của ngài. Ngài chịu đựng nhiều đau khổ và thử thách đang lúc công bố tin mừng cho người tín hữu và chữa lành nhiều người qua Thiên Chúa

Cuộc hành trình thứ ba, giống như tất cả các cuộc hành trình của ngài, bắt đầu tại Antioch là nơi trở thành điểm gốc của giáo hội không phải Do Thái, của sứ vụ dành cho người ngoại giáo, và cũng là nơi mà danh hiệu “Kitô hữu” được đặt tên cho những người theo Chúa Kitô.

Từ Antioch, thánh Phaolô bắt đầu đi Êphêsô, thủ đô của Á châu, nơi mà ngài ở lại trong hai năm, thi hành sứ vụ mà hiệu quả tốt đẹp đã để lại cho toàn vùng.

Tại Êphêsô, thánh Phaolô viết những lá thư mục vụ cho tín hữu Thessalônica và Corintô. Tuy nhiên dân chúng tại đây bị những người thợ bạc xúi dục chống lại các ngài vì họ thấy lợi tức của họ bị giảm bớt vì số người thờ phượng thần Artemic đã bị giảm (đền thờ thần Artemic là một trong bảy kỳ quan của thế giới vào thời cổ xưa). Vì thế thánh Phaolô bị buộc

phải di chuyển về phía bắc. Một lần nữa ngài đi ngang qua Macedonia và về lại Hi Lạp, có lẽ tại Côrintô ở lại đó khoảng ba tháng. Tại đây ngài viết thư mục vụ cho các tín hữu tại Rôma.

Từ Côrintô, ngài về lại Macedonia đến Troas, và ở lại một thời gian ngắn tại những đảo Mitylene, Chios và Samosm đến Miletus. Tại Miletus, ngài đưa ra một bài thuyết giảng quan trọng cho các bô lão thuộc giáo hội Êphêsôm tóm tắt hình ảnh của một vị mục tử đích thực của giáo hội (xem Acts 20). Từ Miletus ngài đến Tyre, rồi đến Caerea Marittima trên cuộc hành trình về lại Giêrusalem.

Tại Giêrusalem ngài bị bắt và được tha thứ không bị tử hình do sự can thiệp của toà án Rôma.

Sau một thời gian ngắn trong tù và bởi vì ngài là một công dân Roma nên được đưa về Rôma dưới sự hộ tống của quân đội.

Tại Rôma, ngài gặp nhiều đại diện của cộng đồng Do Thái, những người được ngài nói rằng vì hi vọng của Israel mà ngài đã phải mang xiềng xích (CVTD 28:20). Ngài ở lại Rôma hai năm dưới sự giám sát nhẹ nhàng của quân đội.

Ngài được thả ra và bị bắt lại lần thứ hai và bị ở tù tại Rôma. Trong tù ngài viết thêm ba lá thư mục vụ; Hai thư cho Timôtê và một thư cho Titô.

Trong cuộc hành trình này thật là đủ để ghi nhận sự nhiệt tâm công bố tin mừng của thánh Phaolô, bỏ mọi công sức, đối diện với hàng loạt những thử thách lớn lao (X. 2 Cor 11:21-27)/ Chúng ta thấp một sự xác tín mà chỉ có thể được giải thích bởi một linh hồn thực sự được quyến rũ bởi ánh sáng của Tin mừng, trong tình yêu với Chúa Kitô, một linh hồn được kiên vững bởi niềm xác tín sâu xa rằng thật là cần thiết để đem ánh sáng Chúa Kitô đến thế giới, để công bố Tin Mừng cho tất cả chúng ta.

Từ cuộc hành trình của ngài chúng ta có thể nhận ra lòng nhiệt thành vì Tin mừng và bằng cách đó hiểu

thấu sự vĩ đại, đẹp đẽ và nhu cầu sâu xa của Tin Mừng cho tất cả chúng ta.

Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Đấng là làm cho thánh Phaolô nhìn thấy ánh sáng của người đáng làm cho ngài nghe lời của Người và tác động sâu xa vào trái tim của ngài, để chúng ta cũng có thể nhìn thấy ánh sáng, để tâm hồn chúng ta cũng có thể được tác động bởi Lời Chúa và rằng chúng ta cũng có thể đem ánh sáng tin mừng và sự thật về Chúa Giêsu cho thế giới ngày nay, một thế giới đang khao khát Tin mừng.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, như thánh Phaolô chịu đựng đau khổ trong khi loan báo tin mừng, xin ban sức mạnh cho chúng con với lòng yêu mến Chúa, khiêm nhường để hoàn thánh ý muốn của Chúa, và kiên nhẫn để chịu đựng những thách đố trong cuộc sống và đưa ra những chọn lựa đúng đắn để chúng con có thể vinh danh Danh Thánh của Chúa. Amen?

Bài tập

1. Đây là nơi thánh Phaolô viết bốn lá thư của ngài trong cuộc hành trình thứ ba này?
2. Ngài ở tại Êphêsô bao nhiêu năm?
3. Ngài làm gì để sống trong khi công bố tin mừng?

Saint Paul's Third Mission Journey (Acts 18:23-21:26)

Scripture Reading

"John baptized with a baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is, in Jesus" (Acts 19: 4).

"What are you doing, weeping and breaking my heart? I am prepared not only to be bound but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus" (Acts 21:13).

Faith / Fact Finding/ Dữ kiện Tìm thấy

- Timeline: 53-58AD
- Location: Asia Minor and Greece
- Paul visited nearly all the places he visited during his second mission but he made Ephesus to be the center of his missionary activity. There, here stayed for nearly three years.
- Paul does not like to a burden to the faithful, therefore, he spends many hours making tents for a living but it does not stop him from preaching the Gospel.
- In the Third mission, Paul converted many to be follower of Christ and healed many sick people which stirred jealousy among pagans.
- The temple of Artemis at Ephesus was one of the seven wonders of the ancient world. *Artemis*, originally the Olympian virgin hunter, moon goddess, and goddess of wild nature, was worshiped at Ephesus as an Asian mother goddess and goddess of fertility. She was one of the most widely worshiped female deities in the Hellenistic world
- Paul wrote FOUR great epistles during his third missionary trip.
- At Troas, Paul brings a young boy back to life after fallen from a third-story window as he fell asleep while listening to Paul's lecture.
- At Miletus, he pronounce farewell before the ancient Ephesus as he will die in Jerusalem which drew many tears.
- At Agabus, Paul predicted his coming arrest in Jerusalem but it did not stop him from going.

Case Study / Life Application

Paul's Virtues

- *Love for Jesus*
Continuation with previous missions, Paul continues to show his zeal for Jesus and traveled

from town to town, country to country to proclaim the good news of Jesus Christ to the faithful whom he spent many years persecuting them before the conversion.

- *Humility*

Paul's humility is expressed through his words to the Corinthians "For I am the least of the apostles, not fit to be called an apostle, because I persecuted the church of God." (1 Cor 15:9). By the grace of God, Paul was able to accomplish so much in God's name and never once took credits for himself.

- *Fortitude and Patience*

Through out his missions, Paul endured many sufferings and faced many dangers but he prevailed as he continues to preach the word of God. (2 Cor 11:23-27).

Where Do You Stand?

As young Catholics, we too face many challenges in life. We are constantly bombarded by the many moral choices which require us to respond in order for us to feel fit in with our peers. Too often we fear to proclaim our faith in public because we feel it may offend others. We are afraid of being criticized and be outcast because of who we are. Saint Paul suffered imprisonment, hatred, beaten just because he proclaims the good news of God. Where do you stand in this world despite the teachings that goes against our faith and belief?

Summary/

On his third missionary journey, Paul visited nearly the same regions as on the second trip, but made Ephesus where he remained nearly three years, the center of his missionary activity. He endured many trials and sufferings as he prevailed to spread the good news of Jesus Christ to the faithful and healed many through God.

The third missionary began, like all his journeys, in Antioch, which had become the original core of the Church of Gentiles, of the mission to the Gentiles, and was also the place where the term "Christian" was coined.

From Antioch, Paul started out for Ephesus, the capital of Asia, where he stayed two years, carrying out a ministry whose fruitful effects were left throughout the region.

It was from Ephesus that *Paul wrote the Letters to the Thessalonians and the Corinthians*. The population of the town, however, was set against him by the local silversmiths, who saw their income diminishing with the reduction in the number of those who worshipped Artemis (The temple dedicated to her in Ephesus, the Artemision, was one of the seven wonders of the ancient world). Paul was thus forced to flee north. He crossed Macedonia once again and went back to Greece, probably to Corinth, where he remained for three months and wrote *his famous letter to the Romans*.

From Corinth he went back through Macedonia, reaching Troas, and then, staying very briefly on the island of Mitylene, Chios and Samos, arrived at Miletus, where he delivered an important discourse to the elders of the Church of Ephesus, outlining a portrait of a true Pastor of the Church (cf Acts 20). From here he set sail to Tyre, from whence he came to Caerea Marittima, on his return journey to Jerusalem.

Here he was arrested. He was spared the inevitable death sentence by the intervention of the Roman tribune (cf Acts 21:27-36). After a short time in prison and since Paul as a Roman citizen, he was sent to Rome under military escort.

In Rome he met the delegates of the Jewish community, whom he told that it was for "the hope of Israel" that he was in chains (Acts 28:20). He was spent in Rome for two years under mild military surveillance.

He was released and was arrested for the second time in Rome. In prison, he wrote another three Pastoral Letters: two to Timothy and one to Titus.

In this brief list of Paul's journeys it suffices to note how dedicated he was to proclaiming the Gospel, sparing no energy, confronting a series of grave trials. (cf 2 Cor 11:21-27). We see a commitment that can only be explained by a soul truly fascinated by the light of the Gospel, in love with Christ, a soul sustained by profound conviction it is necessary to bring Christ's light to the world, to proclaim the Gospel to all of us.

From his journeys we can see his passion for the Gospel and thereby grasp the greatness, the beauty, indeed the deep need of the Gospel for all of us.

Let us pray the Lord who caused St Paul to see his light who made him hear his word and profoundly moved his heart, that we may also see his light, so that our hearts too may be moved by his Word and thus that we too may give the light of the Gospel and the truth of Christ to today's world, which thirsts for it.

Prayer

Dear God, as Saint Paul endure the sufferings while proclaiming the Gospel, strengthen us with the zeal to love You, the humility to do accomplish Your will, and the patience to endure the challenges in life and make the right decision so we can glorify Your name. Amen!

Homework

- 1) Where were Paul's four epistles written during his Third mission?
- 2) How many years did he spend preaching the good news in Ephesus?
- 3) What did Paul do to earn a living while proclaiming God's word?

